

Als het leven soms pijn doet

Tekst: Marcel Zimmer, muziek: Elisa Krijgsman

Vers 1

Als het leven soms pijn doet,
en de storm gaat te keer
in een tijd van moeite en verdriet.
Alsof de zon niet meer opkomt
en het altijd donker blijft
en de ochtend het daglicht nooit meer ziet.

Refrein:

Juist op die momenten
als het echt niet meer gaat,
laat me merken laat me voelen
dat U werkelijk bestaat.
dat Uw armen om mij heen zijn
en Uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.

Vers 2

Als ik kom met al mijn vragen
met mijn twijfels en mijn pijn,
met mijn angst en onveiligheid,
lijkt de hemel soms van koper.
Geen gebed komt er doorheen
en ik verstik in onzekerheid.

Refrein

Bridge

Heer wilt U mij helpen
als ik moe ben of verward,
dat het geloof in mijn verstand
ook zal leven in mijn hart !

Refrein

Einde

En dat Uw armen om mij heen zijn
en uw liefde mij omgeeft.
Dat ik zal zien als ik terugkijk,
dat U mij gedragen heeft.